



Wilde på valpkurs!

Vecka 43

Så skulle det ha varit kurs igen, men av olika anledningar, (barnbarnshelg och styckning av älg) hade varken jag eller husse någon möjlighet att vara med denna gång.

Om Wilde blev glad eller inte, det får vi väl aldrig veta!
Men det skulle inte bara bli en "slappardag" om han nu trodde det.

Denna kursdag var det meningen att vi skulle träna spår och det gjorde vi men inte tillsammans med de andra utan senare på eftermiddagen, när vi fick en stund över.

De spår som hundarna skulle få prova på under kursdagen, var "människospår" och det kanske var lika bra att vi inte kunde vara med, eftersom Wilde ju inte ska spåra upp människor utan älgar. Hur skulle det se ut om han plötsligt fick för sig att leta upp alla passkyttarna i skogen och lät bli älgarna.....ja, husse skulle nog inte bli glad.

Så, sagt och gjort.....i arla morronstund, passade husse snabbt på att lägga ett blodspår som avslutades med favoritälglöven. Sen var det full fart med barnbarnen och styckning hela dagen, men under eftermiddagen fick vi möjlighet att låta Wilde testa spåret och.....som vanligt gick det med glans.



Toppbetyg igen!

Det som också var väldigt roligt med det här spåret, var att barnbarnet Edwin, snart 4, kunde följa med och bara det blev ju en upplevelse.



På kursen skulle vi också träna på tandvisning och kloklippning, men det har vi faktiskt tränat själva ganska mycket, så det var nog helt okey att vi uteblev denna gång.

Nästa gång är det avslutning på kursen och "kursetta" skall utses, jag tror inte det blir Wilde, men han är bra ändå, om än väldigt vild, han lever helt klart upp till namnet!!

Vi hörs igen hälsar Wilde och Elisabeth