



## Wilde på valpkurs!

Vecka 42

Jaha!!! Så fick Wilde stanna hemma från skogen igen, för nu var det ju kurs.....!

Wilde och kompisen Elwis, "packades" i sina burar och snart var vi på plats för att lära oss nya saker.

Det var dags för lite teori denna gång, hundarna kommenderades till bilarna för att mattar och hussar, i lugn och ro, skulle få lära sig lite om **"Hunden & Lagen"**, och Lokal ordningsstadga, alltså vad som gäller i Ljungby kommun, när det handlar om hundhållning mm.



Det är mycket att tänka på när man skaffar hund och alla hade nog inte fullt klart för sig vilka regler som gäller för hundhållning.

Efter teorilektionen, fick vovvarna komma ut på planen för lite **"tävlingslydnad"**.....Nu tyckte jag kanske inte att just det var Wildes grej, så jag tränade lite vid sidan om, speciellt det där med

ligg och ligg kvar och förresten också sitt.

Han är duktig på det..... men har inte hajat att han ska sitta intill och inte två meter ifrån.....nåja det kommer nog!!

Så var det dags för lite fika och teori igen och det var rätt skönt, för det regnade som om himlen öppnat sig. Hundarna förvisades till bilarna igen och vi fick tak över huvudet och kom igång att diskutera "problemlösningar". Det var intressant att höra hur man kan lösa olika problem, som hur man gör med schäfern som hetsar upp sig, när matte sopar i stallet, eller hur man ska tänka och arbeta med hunden, när den gör utfall mot andra hundar eller varför det inte var så bra att binda hunden ensam i ett litet utrymme till natten, för att den inte skulle bita sönder allt omkring sig. Ja, det fanns mycket att diskutera!

Det blev alltså inte så mycket arbetat med hundarna denna gång, så därför "offrade" sig husse, efter en lyckad älgjakt under förmiddagen, och tog med sig Wilde till skogen. Lyckan var stor när husse släppte Wilde lös och det är väl så att Wilde passar bäst i skogen, för snart hade han hittat ko med kalv som han ställde så fint och skällde på ända till husse kallade in honom och det gick också väldigt bra..... (husse hade fått med sig "träningssgodiset" som var falukorv denna gång) Hmhm!!!!



Vi hörs igen hälsar Wilde och Elisabeth