



Wilde på valpkurs!

Vecka 39

Andra kursdagen, och nu visste jag att han skulle sköta sig, visst var han tvungen att tala om att "nu kommer jag", men det var ingen som tog någon notis om det, han var ju en bland alla andra.

Den här gången skulle vi träna inkallning och hundmöten.

Den "stora" gruppen skulle börja med inkallning och det skulle gå till så här: Vi fick bestämma om hunden skulle vara lös eller ha lång lina. Jag bestämde att jag skulle ha lång lina, för att vara på den säkra sidan.

Brukshundklubben träningsmarker ligger inne i skogen och det skulle nog kunna räcka med att en fågel flög upp för att Wilde skulle dra.

Nåväl.....en av hjälptränarna satte sig med Wilde och jag fick locka honom med "godis", som denna gången var rått kött. Sen sprang jag ifrån honom och när jag ropade på honom skulle han ju komma!!!!

Och kolla, det gjorde han, fantastiskt, kanske hade jag klättrat en bit i favoritskap. Han kom även när man la in en störning.....det måste vara köttet!!!!

Det kändes bra, Wilde skötte sig, kom till matte och brydde sig inte om störningen.....!!!

Detta måste vi ju visa husse, när vi kom hem, vilket vi naturligtvis gjorde nån dag senare. Vi åkte ner på skogen och på en av skogsvägarna skulle vi genomföra inkallningen igen.....

Men nu var det nåt som gick fel.....eller rätt, det beror på hur man ser det eller vem som ser det.

Husse satte sig med Wilde och jag visade honom att jag hade godis, jag sprang längs vägen, vände mig om och ropade på honom. Han tittade på mig, husse släppte och Wilde sprang.....rätt ut i skogen och där stod minsann en älg. Den var ju naturligtvis mycket mer spännande än jag, så den skällde han på i ca 2 timmar. Husse var ju glad men jag kände att där sjönk jag i favoritskap igen!!!!

Hundmöten var nästa moment!

Alla ställde upp sig med 4-5 meters lucka och så skulle vi ta "slalomvägen" igenom ledet. Det gick jättebra, Wilde knappt brydde sig om de andra hundarna..... men sen tröt motivationen.

Wilde tappade allt intresse för det mesta, så det var tur att lektionerna var slut och vi kunde åka hem.

Man har ju hört att mental träning ska trötta ut hundar som är aktiva, men så är inte fallet med Wilde. Jag tror inte det finns nånting som tröttar ut honom, inte ens de två timmarna han skällde på älgen.....

Vad gör åt denna hund????



Hemläxa till nästa gång..... Vi ska genomföra miljöträning, vilket i vårt fall betyder stadspromenader. Så nu blir att ta hunden med till stan, när vi ska handla....spännande!!!!

Nästa gång ska vi träna spårning. Vi har redan testat det med Wilde, när vi la ett blodspår som slutade vid favoritbelöningen, en älgklöv. Det gick som en "spårhund" och en stolt Wilde spatserade hem med klöven.

Nu blir det ett lite längre uppehåll, men vi återkommer

Hälsar Wilde och Elisabeth