



Wilde på valpkurs!

Vecka 38

Första kurstillfället för Wilde.....nu gällde det, skulle han skälla oavbrutet på allt och alla, skulle han bli rädd eller skulle han ge sig på de andra hundarna..... eller hur skulle han bete sig??

Lite nervös var jag allt, men..... det behövde jag inte vara! Wilde gruffade lite i början och det var väl inte så konstigt, så många andra hundar hade han väl aldrig träffat innan. Allt var givetvis väldigt spännande och helst ville han ju hälsa på alla, men det var ju just det vi inte skulle göra.

Nåväl, vi indelades i grupper, där Wilde hamnade i gruppen "stora" hundar, Rottweiler, Schäfer, Gordon setter, Labrador, Golden Retriever, Rhodesian Ridgeback mfl. Han gjorde sig rätt bra i det gänget.

Wilde valdes ut att som första hund visa de färdigheter som vi redan hade tränat på hemma, kontakten med husse/matte och "sitt". Jag tänkte förstås, som "negativa Harry", det där går aldrig, men se det hade jag inget för, han var så duktig och vi



lyckades skapa riktigt bra kontakt med varandra. Lite instruktioner fick vi från instruktören förstås och den första delen av lektionen gick alldeles utmärkt.

Godiset, som bestod av korvbitar, var väldigt populärt, men det gäller nog att vänja honom av med godis så småningom, annars blir det väl en liten gris man tränar.



Den sociala sidan funderade jag på förra veckan och då tänkte jag ju på hans "gosighet" men det var ju helt mina egna önskningar.

Han visade en mycket positiv sida i det sociala beteendet under kursen, naturligtvis var han intresserad av de andra hundarna men inte värre än att han kunde koncentrera sig på vad vi gjorde när vi tränade. Han kunde också koppla av emellanåt och inte bry sig alls. Mot slutet tyckte han nog att det blev väldigt tråkigt, trots att jag gjorde vad jag kunde för att vara rolig.

Så var det ju det här med jakten och grävandet. När jag skrev förra brevet höll han på att underminera lekstugan vilket han tills slut gjorde och det var kaninerna som triggade honom. Efterhand plockade han fram ur dom sina hålor en efter en och ja, ni förstår vad som hände sen så vad månne bliva i skogen när det blir dags. Nu måste husse staga upp lekstugan igen och göra nåt åt kaninerna.

Hemläxan till nästa gång var att ta reda på de tio bästa belöningarna och jag har kunnat konstatera att nr 1 var älgklöv, 2 älgklöv, 3 älgklöv osv, vilket kanske inte är optimalt att ta med på kursen. Jag tror att det får bli, små köttbitar och korv i alla fall.

Nästa gång ska vi träna på hundmöten och inkallning och inkallning är väl bland det viktigaste att kunna vid jakt, så det ska vi träna mycket på.

Vi hörs!

Hälsningar Wilde och Elisabeth