



Wilde på valpkurs!

Wilde, 6 mån, ska gå kurs för första gången i sitt liveller är det möjligen matte som behöver kursen bäst? Det återstår att se!!

Lite historia.

Wilde, är en mycket självständig och aktiv valp/unghund. Han sysselsätter sig gärna själv och är allra helst utomhus, dygnet runt. Nu tycker ju inte jag att han ska vara ute om nätterna, han är ju ändå bara "barnet".

Nåväl, det beror nog mest på att jag tycker att han skäller för mycket, på allt som rör sig eller som han tror rör sig. Det är ju mycket som kan lura i skuggorna!

Hans sociala sida har en del att hämta och då menar jag den "gosiga" sidan, så som jag vill att han ska vara. Han har dock en egenskap som gör att han "gnussar", vilket betyder att han, när han vill gosa, kör in huvudet i knät eller under armen och naggas med framtänderna och det kan göra rätt ont. Ja, vad månne bliva??

Han älskar dock att leka med "storasyster" Iza, en treårig Hällefors-tik, som älskar sin "lillbror" för det mesta, men tycker nog att det är ganska skönt att få vara alldeles själv och jaga ihop med husse.

Wildes jaktliga egenskaper får jägaren i familjen ha synpunkter på, men jag tror att han är nöjd så här långt.

Wilde är redan väldigt stor och stark, vilket också betyder att när han får för sig att dra i kopplet, köra ner nosen i backen och springa åt alla håll, så hänger jag inte med. Nån som känner igen sig? När han inte drar så sätter han sig och vägrar att gå en meter till om man inte lockar med godis, ska det vara på detta viset??? Nåja det är bla därför vi ska gå på kurs!!

Han tycker också om att gräva och eftersom han har stora tassar blir det också stora hål, just i skrivande stund håller han på att underminera lekstugan..... kan det vara kaniner????



Varför kan man inte få
vara som är?

Jag vill sitta här och
klura ut hyss istället
för att gå kurs!

Kursen

Första träffen på valpkursen, i Brukshundklubbens regi, var utan hund. Det blev mycket korvstoppning, dock inte i hund, men det var intressant, eftersom det framgick att det skulle bli en brokig blandning hundar. Allt från renrasig Setter till "fyrvägskorsningar".

Instruktörerna var imponerade av att det kom jakthundar till kursen, vi skulle bli två, en tax åsså Wilde.... Okey, Settern är väl också en jakthund, men den skulle det visst inte jagas med.

Hälleforshund hade ingen hört talas om och till nästa tillfälle fick vi i läxa att läsa på om rasen. Ska bli roligt att berätta vad det är för ras vi har att göra med. Jag är ju inte helt främmande eftersom det är den fjärde Hälleforsaren vi har i familjen.

Vi fick också veta att det inte kommer att bli några vilda lekar bland hundarna. När man är på kursen, då är man på kursen..... bra devis! Hundarna ska helst inte hälsa på varandra heller utan all uppmärksamhet ska riktas mot föraren/ledaren, alltså jag! Hm... jag undrar hur det ska gå?

Vi uppmanades att vara på bra humör och spralliga, så att hundarna skulle tycka att vi var de roligaste som fanns här i världen och när det gällde belöning, så var det "blött" godis som gällde, alltså korv och köttbullar istället för hårda bitar. Så det blir till att köpa falukorv för hela slanten nu!

Vi, jag och Wilde, har tränat lite under veckan som gått, bla har vi gått promenader med grannen och hennes Elvis, en "fyrvägskorsning" som också ska vara med på kursen. Det gick bra, inget slagsmål och Wilde åt inte heller upp Elvis som ju är väldigt liten.

Wilde och Elvis 9 veckor



Ja, nu väntar vi med spänning på nästa kurstillfälle, då vi ska börja med att träna sitt och ha belönings- och kontaktövningar. Jag återkommer nästa vecka!!

Hälsningar Wilde och Elisabeth