



Wilde på valpkurs!

Vecka 41

Nu är vi tillbaka igen.....och första älgjaksveckan är avklarad.

Wilde har varit tillsammans med husse och Iza hela veckan. Iza är ju den som husse jagar med för tillfället och Wilde har fått vara Prao, tittat, lyssnat och lärt.

Några tillfällen, i små såtar, har han bandats, med positivt resultat.

När Iza varit duktig och skällt ståndskall och gångstånd fram till att älgen skjutits har Wilde fått möjlighet att testa även den nyheten, och det var ju mycket spännande, han både ruggade, luggade och bet i öronen och rumpan.....hmm, hoppas att det fortsätter så.

Nu var det ju kurs igen och Wilde fick vara hemma från skogen....., frågan var ju nu om det skulle bli lika "spännande" att träna lydnad.

Vi fick välja om vi ville träna spår eller "Rallylydnad" och eftersom Wilde spårat i band under veckan, så tänkte jag att det skulle passa med lite lydnad istället.

Vi skulle gå en liten bana, som började med skylten "sitt/ligg", därefter skulle vi fortsätta till nästa skylt "stå".



Där skulle Wilde stå stilla och jag skulle gå runt honom. Därefter fortsatte vi en slalombana, ett par höger och vänstersvängar och sen var vi framme.



Hur gick det nu då?

Jodå! Han var jätteduktig, sitt, ligg och ligg kvar, inga problem, men sen skulle han ju stå stilla medan jag gick runt honom och det fattade han inte riktigt, han är ju van att sitta när man stannar, så det måste vi träna mer på.

Slalombanan var heller inga problem och inte heller höger och vänstersvängar..... men sen blev det inte så bra längre, han började kinka, tappade svansen och ville bara gå in i buskarna. Jag förstod att han inte mådde så bra och till saken hör att han hade haft magsjuka natten innan, alltså riktig diarré som hamnade på mattan i hallen, inte kul. Kunde det bero på deltagandet i slakt och styckning, några smakbitar för mycket?

Han ville inte gärna vara med längre utan la sig ned och då fick han vila en stund i bilen.

Efter fiket och vilan i bilen försökte vi en sväng igen och en liten stund funkade det, då vi tränade lite olika aktivitetsövningar, som gick riktigt bra.



Till nästa vecka ska vi träna på det vi missade under träningen, för Wildes del blir det att stå och stå stilla!!!!

Vi hörs igen hälsar Wilde och Elisabeth